



Poul Lindholm

Poul Lindholm var født 1869 i Asp ved Lemvig, uddannet på Silkeborg Seminarium og blev 1897 lærer ved den nystartede friskole i Ågård. Han var allerede da en stor beundrer af pastor Brücker, og de kom nu til at arbejde nært sammen resten af deres levetid, navnlig på den af Brücker i 1899 stiftede Ågård Højskole. 1907 oprettede Poul Lindholm en efterskole som fortsættelse af friskolen, men mest med hjemmeboende elever og han forberedte enkelte unge til optagelse på seminarium. Ved siden af skolearbejdet var han en flittig skribent. Han var medarbejder ved Høj-skolebladet og Kolding Venstreblad, og han udgav bøgerne: Starup Sogn, Landsbyen Dons og Alminde Sogn. Ved sit ægteskab med Marie Sager, en gårdmandsdatter fra Fredsted, fik han god kontakt til egnens beboere, og han var en interesseret tilhører, når snakken gik om ældre tiders mennesker og om de gamle slægter på egnen, ligesom hans arbejde som bogholder i Ågård Sparekasse og medlem af sognerådet bragte ham i forbindelse med mange og gav ham indsigt i folks økonomiske forhold og i ejendommenes ejerforhold og udvikling gennem tiderne - en viden, som han gav videre i sognebøgerne og i artikler i Vejle Amts Årbøger. I 1922 udgav han sammen med højskolens elevforening et udvalg af Brückers artikler gennem 40 år, en sammenfatning af de ideer og tanker, der havde gjort Brücker og Ågård Højskole kendt og omdiskuteret i det ganske land, ja, i store dele af Nordens højskoleverden.

I skolen var det fortællefagene historie, bibelhistorie og dansk, der var hans stærke side. Ældre folk husker endnu hans fortælleevne og hans glæde ved at synge de historiske og bibelhistoriske sange, skønt han ikke havde nogen særlig god sangstemme. Og så havde han stor lyst til at få børnene til at fortælle selv, både om det, de havde fået fortalt, og om deres hjemlige forhold. Ja, nogle syntes, at han kunne være lidt for nysgerrig og gå for tæt på private sager, og så kunne han af og til få et rapt svar!

Poul Lindholm må have været i besiddelse af en helt utrolig energi og arbejdsevne, når man tænker på alle de artikler, han har skrevet ikke mindst om lokalhistorie, dette sammenholdt med alle hans andre gøremål.

Efter Brückers begravelse den 21. januar 1929 følte Lindholm sig syg og gik til sengs, og han kom ikke op mere. Han døde 17. april 1929 og blev begravet på Ågård Kirkegård.

På Ågård Friskoles mur er 1930 indsat en mindetavle med følgende tekst af Elise Konstantin-Hansen:

1897-1929

Poul Lindholm

Skolens, Byens, Sognets Mand

her levede han. Ordets, Pennens, Hjemmets Mand, her mindes han.